

Passen - Pesach

Algemeen:

God is de Schepper van hemel en aarde en alles wat daar leeft. Op de zevende scheppingsdag had God zijn werk voltooid en Hij zag dat het zéér goed was. God zegende de zevende dag en verklaarde die **heilig** want op *die* dag rustte (*) Hij van heel Zijn scheppingswerk. (Genesis 2 vers 2 en 3).

(*) Het Hebreeuwse woord dat hier is vertaald met “rustte”, is **shabath** en daarvan is ons woord **sabbat** afkomstig. **Shabath** betekent *ophouden* of *rusten*. Je zou dus kunnen zeggen dat God op de zevende dag **sabbatte** van al Zijn werk.

De mens moest een basisgids voor zijn leven hebben waarin hem werd getoond hoe hij een juiste relatie met zijn Schepper en met zijn medemens kon hebben. De *wet* die God de Vader daarvoor aan de mens gaf, wordt samengevat in de *Tien Geboden*. Het *vierde gebod* van God hierin luidt: “Houd de **sabbat** in ere, het is een **heilige** dag”. (Exodus 20 vers 8).

Behalve dat er elke week, na zes werkdagen, in de **sabbat** – de zevende dag – een rustdag was; stelde God ook nog een aantal jaarlijkse feestdagen in. In Leviticus 23 vers 4 kunnen we lezen wat God hierover tegen Mozes gezegd heeft. HIJ zei: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als **heilige** dagen jaarlijks samen moet vieren, *èlk op de aangewezen tijd* ”. **Aangewezen tijd ?? Door wie ??** Door HEM, onze Almachtige God en Vader !! Al die feestdagen zijn óók een **sabbat**. Zo is **Pesach** (Pasen): ‘*Grote Sabbat*’.

Opmerking:

In 321 ná Chr. werd bij keizerlijk decreet bepaald dat de wekelijkse rustdag, in het hele Romeinse Rijk, voortaan **Zon**-dag zou heten. Dat was de dag van de heidense ‘god’ *sol* (elders *baäl* genoemd). De rooms-katholieke kerk ging hierin mee en presteerde het zelfs om deze **onheilige** dag óók nog ‘*dies Dominicus*’ ofwel de ‘*dag van de HEER*’ te gaan noemen! (#)

In 325 ná Chr. besloot het concilie van Nicea (met de paus als voorzitter) dat het ‘*christelijke*’ Pasen voortaan zou vallen op de **Zon**-dag die volgt op de eerste volle maan op of ná 21 maart. De keizer en de paus wilden **niets** meer met de Joden en hun feesten te maken hebben.

De **paus** omschreef het wel héél duidelijk: “**Het is verderfelijk en ongepast als op dezelfde dagen dat de één vast, anderen feestmalen houden!**”

Het ‘*christelijke*’ Pasen mocht van de roomse kerk dus **nooit meer** samenvallen met het Joodse *Chag-ha Pesach*.

Bovendien moest het ‘*christelijke*’ Paasfeest twee dagen duren waarvan dan de eerste dag, de belangrijkste, altijd een **Zon**-dag *moest* zijn !

Einde opmerking.

Algemeen(vervolg):

In de laatste fase voor de uittocht uit Egypte zei God tegen Mozes en Aäron dat de maand waarin ze toen leefden, voortaan voor hen de *eerste maand* van het jaar moest zijn. Dat is de maand Nisan (of Aviv), bij ons maart/april.

Op de 10^e van deze maand (Nisan) moest elke familie een mannelijk lam of geitebokje uitkiezen, elk gezin één. Het dier moest apart gehouden worden tot de 14^e Nisan en op *die* dag moest de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer, dat is vóór zes uur 's avonds, slachten.

Dat was dus het Pesach-lam. In het vervolg van Exodus 12 lezen wij hoe het bloed van het lam dat geslacht was de redding werd voor alle Israëlieten.

Terwijl – naast de zoon van Farao – alle eerstgeborenen in heel Egypte die nacht werden gedood, *ging* deze straf van God dus aan de Israëlieten *voorbij*.

In het Hebreeuws is *pasach* het werkwoord *voorbijgaan*. De naam van het met de uittocht uit Egypte verbonden feest is **Pesach** (spreek uit: Pè sach).

Op sabbat mocht niet worden gewerkt dus moest al het werk dat betrekking had op deze dag (inkopen doen, eten klaarmaken, huishoudelijk werk etc.) gedaan worden op de dag ervoor. Die dag heette vóórsabbat ofwel *voorbereidingsdag*.

Zo'n 1500 jaar ná het in Exodus 12 beschrevene werd het '**Lam Gods**' onze Heer en Heiland Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, gekruisigd.

Het kostbare bloed van Jezus vloeide voor de gehele mensheid opdat elk mens dat in Hem gelooft *niet* verloren gaat maar eeuwig zal mogen leven mèt HEM.

Opmerking:

(1) Men heeft uitgerekend dat in het jaar van Jezus' kruisiging de 14^e Nisan op een *woensdag* viel.

(2) Bij ons geldt de regel dat een nieuwe dag om middernacht begint en de middernacht daarop eindigt. Dat is **niet** het geval bij God. HIJ schiep zon en maan en zette die in beweging om, *voor ons*, het verloop van de tijd aan te geven.

God telt de dagen anders, Hij telt van avond tot avond. Van zonsondergang tot zonsondergang (18.00 uur tot 18.00 uur). Genesis 1 vers 14 en Leviticus 23 vers 32.

God is eeuwig, Hij rekent niet in *tijd*. Je zou kunnen zeggen: God is **AL-TIJD**.

Einde opmerking.

Laatste dagen, sterben en Opstanding

VRIJDAG: Johannes 12:1 – Zes dagen voor Pesach gaat Jezus naar Betanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt.

ZATERDAG: Het is de 10^e Nisan, Shabbat. Het Paaslam is in huis gehaald. **Johannes 12:12-16** – Onder Hosanna-gejuich van de mensen die al voor het Pesachfeest waren gekomen, rijdt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. **Marcus 11:11** – Later op de dag gaat Jezus terug naar Betanië.

ZONDAG: Het is de 11^e Nisan. **Marcus 11:12-20** – Vanuit Betanië naar Jeruzalem, de vervloeking van de vijgenboom en de reiniging van de tempel. Tegen de avond verlaat Jezus met zijn leerlingen de stad.

MAANDAG: Het is de 12^e Nisan. **Marcus 11:20-27** – Vroeg in de morgen opnieuw naar Jeruzalem, ze komen weer langs de, nu verdorde, vijgenboom. **Matteüs 24** en **25** – Ze verlaten de tempel en gaan naar de Olijfberg, hier geeft Jezus antwoord op vragen van zijn leerlingen en houdt een profetische rede. **Matteüs 26:1** en **2** – Aan het eind van zijn rede zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Over *twee dagen* begint, zoals jullie weten, **Pesach**. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden”. (Dan is het dus de 14^e Nisan).

DINSDAG: Het is de 13^e Nisan. Twee leerlingen werden door Jezus vooruit gestuurd van Betanië naar Jeruzalem om de maaltijd klaar te maken. Jezus was in het huis van Simon de melaatse en werd daar door een onbekende vrouw gezalfd met kostbare nardusolie. Judas, die het met de zalving niet eens was, vertrok om zijn verraad te bespreken met de priesters. Toen het avond was geworden kwam Jezus ook met de twaalf naar Jeruzalem.

Aanvulling: Avond geworden wil zeggen ná 18.00 uur. De 14^e Nisan is dan al begonnen. En op de 14^e Nisan, tegen de avond, werd altijd het Paaslam geslacht! Ze gingen eten en Jezus zei dat Hij ernaar had verlangd dit Pesachmaal met hen te eten vóór de tijd van Zijn lijden aan zou breken. (**Lucas 22:15-21**).

Marcus 14:26-47 – Nadat ze dit *avondmaal* wat *het laatste* dat ze samen hadden zou blijken te zijn, gegeten hadden gingen ze naar de Olijfberg en stopten bij een olijfgaard die Getsemane heette. Hier had rond middernacht het verraad van Judas Iskariot plaats.

WOENSDAG: Het is de 14^e Nisan. Nadat Jezus was gevangengenomen werd Hij de verdere nacht door de hogepriesters en schriftgeleerden verhoord.

In de vroege ochtend werd Jezus naar Pilatus gebracht, die zond Hem door naar Herodes maar Herodes stuurde Jezus weer terug naar Pilatus.

Het *derde uur* na zonsopgang (dat is ongeveer 09.00 uur) werd Jezus *gekruisigd*.

Dus in de ochtend van de 14^e Nisan die gisteren, dinsdag-avond, om 18.00 uur begon. Op het middaguur, het *zesde uur* (12.00 uur 's middags), op het heetst en lichtst van de dag werd het *donker*. De duisternis duurde tot het *negende uur* (dat is 15.00 uur). Jezus slaakte een kreet, blies de laatste adem uit en *Stierf!*

Lees het hele aangrijpende verslag in **Marcus 15:1-38**.

Lucas 23:50-56 – Jozef van Arimatea ging Jezus van het kruis afhalen voor een snelle begrafenis. Het balsemen moest later maar plaatsvinden. Vandaag was het *voorbereidingsdag* en weldra, op het *twaaftde uur*, begon 'Grote Shabbat'.

(Om 18.00 uur begint de donderdag en dan is het Pesach.)

DONDERDAG: Het is de 15^e Nisan, 'Grote Shabbat'. **Matteüs 27:62-66**.

Deze dag, *Pesach*, gaan de hogepriesters en de Farizeeën naar Pilatus om bewaking bij het graf van Jezus te regelen.

VRIJDAG: Het is de 16^e Nisan. Ook dit is weer een *voorbereidingsdag*.

Marcus 16:1 – Nadat ze gisteren op Pesach gerust hadden, gingen de vrouwen nu produkten om Jezus te kunnen balsemen kopen. Ze zorgden dat alles klaar was voor gebruik als ze naar het graf toe konden gaan, *overmorgen*. Op het *twaaftde uur* immers (18.00 uur) begon wéér de Shabbat, de 'gewone' Shabbat.

ZATERDAG: Het is de 17^e Nisan, Shabbat. Ze hadden geurige olie en balsem in huis en ook op deze Shabbat namen ze weer de voorgeschreven rust in acht. Er gebeurde iets **geweldig**s waar *géén mèn*s getuige van was. De **Opstanding !!**

ZONDAG: Het is de 18^e Nisan. **Lucas 24:1** – Na twee Shabbatten, de 'Grote' ofwel **Pesach** en de 'gewone', waarop ze gerust hadden, gingen ze – het was weer de éérste dag van de nieuwe week – al heel vroeg naar het graf om het lichaam van Jezus alsnog te balsemen.

Lucas 24:2 en 3 – Ze vonden het graf open, de steen was weggerold, en toen ze naar binnen gingen was het graf leeg!

Lucas 24:4-9 – Twee mannen (*engelen*) herinnerden hen eraan dat Jezus tegen hen had gezegd dat Hij op de *derde* dag uit de dood zou Opstaan.

Aanvulling: Matteüs 12:40 – De Farizeeën en Sadduceeën kregen van Jezus het teken van Jona. Hier zegt Jezus dat net zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis zat, de Mensenzoon *drie dagen en drie nachten* in het binnenste der aarde zal verblijven. (zie ook **Jona 2:1**)

Een ‘rechtvaardiging’ van de rooms-katholieke kerk om de ‘zondag’ als rustdag in te stellen was óók dat Jezus op ‘zondag’, de dag ná de Shabbat (zaterdag) zou zijn opgestaan. (#)

Die stelling ‘bewees’ het Vaticaan met wat staat in o.a. **Lucas 24:1-9**.

Hier lezen wij dat ze op de éérste dag van de nieuwe week, dat is de dag na Shabbat (voor Rome was dat de ‘zondag’), *in alle vroegte* naar het graf van Jezus gingen.

Daar aangekomen vonden ze het graf *leeg* en kregen de mededeling dat:

“Hij hier *niet* meer was, Hij was **Opgestaan!**”

LET OP! Er staat **niet** dat ze de mededeling kregen: “**Hij is vanmorgen héél vroeg opgestaan hoor; en daarna is Hij vertrokken!**”

Omdat Jezus dus volgens het Vaticaan op ‘zondag’ was Opgestaan gingen ze ook rekenen. Jezus zou na 3 dagen opstaan, *dus*: Zondag-Zaterdag-Vrijdag . Ja, dan *moest* Hij op vrijdag zijn gestorven! Daar diende ook nog een passende naam voor te worden gevonden en dat werd: ‘Goede Vrijdag’. Maar er was óók nog een Laatste Avondmaal geweest. Welnu, dat *moest* dan op de donderdag ervóór geweest zijn en dat werd : ‘Witte Donderdag’. Maar het Vaticaan ging verder, de zaterdag voorafgaande aan Paas-‘zondag’ werd voortaan genoemd: ‘Stille Zaterdag’. Deze drie dagen worden door het Vaticaan ‘*Triduum Sacrum*’ genoemd. (het ‘*Heilige Drietal*’)

In mijn overdenking hierboven heb ik al aangetoond dat deze, door de Roomse kerk, gefabriceerde ‘bewijzen’ **niet** kloppen.

Immers: Het lam dat elk jaar op de 14^e Nisan - de dag voor **Pesach** - werd geslacht, werd **nú** vervangen door het ‘**Lam Gods**’, *Christus Jezus*, dat de zonden der wereld wegnam!

In **1 Korintiërs 5:7** zegt Paulus tegen ons: “ U bent immers *ongedesemd brood* omdat ons **Pesachlam**, Christus, is **geslacht**.”

Bovendien: Jezus vertelde dat Hij drie dagen **en** drie nachten in het binnenste der aarde zou verblijven. Dat is $3 \times 24 = 72$ uur.

Jezus **stierf** op **woensdag** de 14^e Nisan op het *negende uur* (15.00 uur), dan is er nog een stukje dag en de nacht; donderdag dag en nacht; vrijdag dag en nacht; dat zijn drie nachten en twee volle dagen en een dagdeel. Daar moet dus nog een stukje dag bij. **Dus:** Jezus is op **Shabbat**, zaterdag de 17^e Nisan, tussen het *negende* en het *twaalfde uur*, (tussen 15.00 en 18.00 uur) **Opgestaan!**

En om 18.00 uur begon de, rooms-katholieke, ‘zondag’.

Toen ze dan ook de dag ná de Shabbat, de ‘zondag’, de éérste dag van de week, *in alle vroegte* bij het graf kwamen was Jezus *dáár* dus *al lán*g **niet** meer.

Beschouwen wij de ‘Goede Vrijdag’ – Paas-‘Zondag’ redenering van het Vaticaan, dan tellen wij **2** nachten en **1** volledige dag. Dat is toch wel in *zéér onloochenbare tégenspraak* met wat Jezus **Zèlf** zegt in **Matteüs 12:40!**

Maar méér nog. Als we kijken naar de ‘Zondag’ in het algemeen (#) , ‘Goede Vrijdag’ en de dag van de ‘Opstanding’, Paas-‘Zondag’, dan zien wij wat pauselijk Rome in haar duivelse arrogantie heeft gedaan.

Namelijk de feiten verdraaid en Gods onveranderlijke wet herschreven!

Het is totaal ònbelangrijk dat wij leven met een, *door Rome opgedrongen*, vaste Paas-‘Zondag’ waarop de Heer *zou zijn Opgestaan*.

Het enig wèl belangrijke is, voor èlk mens: **De HEER IS OPGESTAAN !**

Voor mij persoonlijk is cruciaal dat ik het *Lijden, Sterven* en de *Opstanding* van mijn innig geliefde Heer, **Jeshua ha Mashiach**, nederig, in eerbied en diep ontzag, met dank en grote vreugde kan gedenken en beleven op data die kloppen *mèt* en die te vinden zijn *in* de Bijbel.

In **Leviticus 23:4** zegt de HEER tegen Mozes: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als **heilige** dagen *samen* moet vieren, *èlk op de aangewezen tijd.*” Dat zal voor *mij* inhouden : **Pesach** (Pasen) in maart/april (de maand Nisan) en 50 dagen later **Shavuot** (Pinksteren) in mei/juni (de maand Sivan). Op de dagen zoals die zijn vastgesteld door de HEER, samen met mijn –Messias-belijdende – Joodse broers en zussen.

Om mijn eigen positie in dezen, en in wat dan ook verder in mijn leven, te bepalen telt voor mij maar één ding: **Het Woord van God!**

Psalm 12:7 – “*Het Woord van de HERE is betrouwbaar : zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver.*”

AMEN

Koos Bezemer
2008

(#) Zie mijn overdenking: ‘De herkomst van de dag die wij Zondag noemen’.