

Parasja Bechukotai

Shabbat Shalom allemaal.

Jullie kunnen alvast opzoeken Leviticus 26.

De Parasja voor deze week is Bechukotai en dat betekent, in Mijn besluit.

Na Leviticus 25, waar we horen over de zekerheid van het herstel van alle dingen, de zekerheid dat Gods plannen worden vervuld, volgt in dit hoofdstuk de verantwoordelijkheid van Gods volk. We zien hier wat God zal doen als de mens gehoorzaam is en wat Hij zal doen als de mens ongehoorzaam is. De zegeningen worden afhankelijk gesteld van wat de mens doet. Ik wil vandaag met jullie het eerste stuk van Leviticus overdenken over de zegeningen die God ons geeft als wij aan Hem gehoorzaam zijn.

Ik zou graag met jullie willen lezen uit Leviticus 26 : 3 – 13

3. Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt,
4. dan zal Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven.
5. Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen.
6. Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan.
7. U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard vóór u neervallen.
8. Vijf van u zullen er honderd achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard vóór u neervallen.
9. Ik zal Mijn naam naar u toewenden, u vruchtbaar en talrijk maken en Mijn verbond met u bevestigen.
10. Terwijl u nog van de oude oogst van het oude jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen vanwege de nieuwe.
11. Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal niet van u walgen.
12. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn.
13. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun slaven bent. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten gaan.

De zegeningen van het land worden overvloedig voorgesteld. De eerste zegen waarover wordt gesproken is de regen. De hele oogst is daarvan afhankelijk. Dat hebben we zelf ook gemerkt in ons moestuintje.. Bij gehoorzaamheid wordt regen beloofd, telkens op de goede tijd voor de oogst, zoals we ook kunnen lezen in Deuteronomium 11 vers 13 en 14:

“En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen.” (Deuteronomium 11 : 13, 14)

Deze zegen van regen of water kunnen we ook geestelijk zien. Deze lezen we terug in Jeremia 16 vers 7 en 8, wat ook een gedeelte van de parasja is, waar staat:

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Zo zien we dat vertrouwen op de HEER, en vertrouwen op het woord leid tot geen schade van hitte of droogte. Maar juist groene bladeren geeft en vrucht draagt.

Het volgende wat we lezen in Leviticus is dat ze in vrede kunnen genieten van de vrucht, zonder dat ze in angst hoeven te zitten voor de dreiging van vijanden of wilde dieren. Als een vijand het waagt hen aan te vallen zullen ze hem met weinig inspanning verjagen, zoals we ook kunnen lezen in Deuteronomium 32 vers 30:

“Hoe zou één man er duizend kunnen achtervolgen, en twee mannen er tienduizend laten vluchten, tenzij hun Rots hen verkocht en de HEERE hen uitleverde?” (Deuteronomium 32 : 30)

De HEERE zal Zich in gunst tot hen wenden. Hij zal hen talrijk maken en overvloed aan eten geven.

Naast deze materiële zegen is er ook geestelijke zegen. Die bestaat in het voorrecht dat Hij in hun midden woont en hun God zal zijn en dat zij Zijn volk zullen zijn. De materiële zegen is ook het bewijs dat God voortdurend in hun midden woont. Het volk heeft zegen en rust, waar God rust heeft.

Ze zullen het volle resultaat van Gods bevrijding uit Egypte in weldadige vrijheid genieten. Van een onder het slavenjuk gebukte houding zal geen sprake zijn. God heeft hun juk verbroken en hen, zoals te lezen is in vers 13, “rechttop laten gaan”. Ze lopen met opgeheven hoofd. Zo mogen ook wij “staan” in de genade van God.

“Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.” (Romeinen 5 : 2)

De grote zegen die we uiteindelijk ontvangen vinden we ook terug in wat Yeshua zei tegen zijn discipelen in het parasja gedeelte van Mattheus 16:25 tot 27

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Elke dag moeten wij kiezen voor de HEERE, en zijn wil doen. Elke dag opnieuw moeten we ons leven leggen in de handen van de HEERE, Dan zullen we rijke zegen ontvangen.

Vele malen wordt in de geschiedenis van Israël door de HEERE teruggewezen naar de bevrijding uit Egypte. Ook wij moeten telkens weer herinnerd worden aan Zijn verlossing uit de macht van de zonde. Dat zal de dankbaarheid levend houden en hem verlangend doen blijven, en God in alle dingen te eren.

Amen.